



Nieuwsbrief
Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn



nr. 4, 8 april 2020

De Goede week in tijden van Corona

Maar 's nachts trekt hij de stad

achter zich dicht

Doet zijn woorden uit als een jas

en zoekt de stilte van zijn God

alleen

Maar zo gemakkelijk is stil zijn nog niet

In de stilte

sluip de angst dichterbij

Noodlot uit de nevels

van de late nacht

Nog drie nachten

Nog twee

Nog één

(Uit: Intercity Pasen)

Jezus, de Gekruisigde

We leven in een hele onzekere tijd naar Pasen toe. Onze mooie start op de Aswoensdag en daarna met het project van SAVE lijkt ver achter ons. "Better SAVE than sorry" was de titel van onze dienst toen. Wie had kunnen denken dat deze slogan ons nog zo lang zou achtervolgen? In een heel ander kader van noodzakelijke maatregelen die ons leven beperken, waardoor het heel moeilijk is voor mensen hun geliefden te blijven bezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen zelfs als ze ziek zijn en sterven door Corona.

Wat een leed en verdriet is er verscholen in deze Kafkaïaanse tijd. En wat een moed en doorzettingsvermogen is er nodig om te doen wat gedaan moet worden.

En als altijd weer zie je dat het de kleine dingen zijn die mensen gaande houden. Een kaartje, applaus, een spelletje, een belletje, een lekker glaasje drinken samen, al is het op afstand.

De ontluikende natuur. De bloesems; de vogels die onwetend hun nesten gaan bouwen en de kikkers die zich warmen aan de zon. De jonge eekhoorns die nog af en toe van de takken naar beneden duikelen.

De Goede week. We ontmoeten Jezus op onze weg. Naast de kleine dingen is Hij één van onze ijkpunten in deze zware tijd.

Jezus is aan het kruis gestorven. Wat een wrede dood. Langzaam sterven en vergaan van de dorst. Jezus die aan het kruis hing en alles heeft gegeven. Welk beeld roept hij bij ons op?

De kruisdood, een straf die de Romeinen hadden bedacht voor hun ergste misdadigers. De leerlingen waren diep teleurgesteld, want daar hing hun redder, hun verlosser van wie zij hadden gedacht dat hij de Messias was, met alles wat dat zou betekenen.

Velen hebben zich beziggehouden met onderzoek naar de vraag waarom en waarvoor Jezus is gestorven aan het kruis. Paulus is één van hen. Het kruis werd voor hem een symbool van het verlost en bevrijde bestaan.

Mattheüs legt de nadruk op de geweldloosheid van Jezus, terwijl Marcus spreekt over de overwinning op de duistere machten. Johannes ziet in de kruisdood van Jezus vooral zijn liefde naar voren komen.

Johannes is onder de indruk van het geheim van de liefde van God. De vroege christenen hebben zich daarom getypeerd met het kruis. In het kruis van Jezus is de liefde van God het duidelijkst naar voren gekomen. In Jezus worden de tegenstellingen in de wereld veranderd. Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons komt in het kruis naar voren.

Voor Paulus is het begrip genade heel belangrijk. De normen, het normale bestaan is opgeheven. In het kruis wordt een andere wereld getoond, de wereld van de genade. Daarmee bevrijdt het kruis ons van onze prestatiedwang en ons streven naar gewin, maar ook van ons alleen dragen van alle verantwoordelijkheid. We hoeven het niet alleen te doen.

Anselm Grün schrijft prachtig over Jezus in zijn boek 'Beelden van Jezus'. Daarin schrijft hij: 'Sommige mensen denken dat God de dood van zijn Zoon heeft geëist als boetedoening voor onze zonden'. Maar daarover wordt in de bijbel nooit gesproken. Jezus openbaart ons aan het kruis de God die met ons meelijdt, die in onze pijn komt en deze tot het einde toe doorstaat en zo verandert'.

Wat gebeurt er met ons als we een beeld of schilderij zien van Jezus die aan het kruis hangt?

In de Paascyclus zien we schilderijen van Marc Chagall, maar ook andere beelden. En we zullen merken wat het met ons doet als we naar de beelden kijken en ruimte krijgen om geloof te beleven. Diepe emoties komen dan boven. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat God het heeft laten gebeuren, al waren het natuurlijk de mensen die Jezus aan het kruis sloegen. De oneerlijkheid blijft. Een rauwe plek blijft het. Tegelijkertijd is dit wat het leven is. Zoveel wreed en oneerlijk lijden en zoveel verdriet. Soms ver weg, dan weer dichtbij om ons heen en in onszelf.

In het hart van het kruis komen alle tegenstellingen van het bestaan bij elkaar. Aan de ene kant lijden en verdriet, en aan de andere kant de enorme liefde van Jezus, die als het ware zijn armen

voor ons opent en ons daarmee treft diep in ons hart. Hij heeft een andere wereld laten zien en gaf een andere inhoud aan geloof. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen, maar daarin reikte hij ons direct een ander perspectief aan.

Jezus nodigt ons uit in zijn wijdgeopende armen te komen schuilen zoals Grün dat verwoordt. In Jezus zijn al onze mislukkingen opgenomen. Al onze onzekerheid en angst, onze zelfverwijten versmelten in Hem, die ons zijn diepste zelf heeft laten zien. In al zijn menselijkheid komt Jezus heel dicht bij ons als hij de weg naar de dood gaat. In zijn angst om te sterven en zijn verlatenheid nadert hij ons dichter dan ooit.

Als we voor een schilderij of beeld van Jezus staan herkennen wij onszelf en alles wat er onbestuurbaar in ons leven gebeurt. Voor het beeld van Jezus kunnen we stil worden, en in de stilte worden we tot in iedere vezel van onze ziel aangeraakt door zijn liefde. In de stilte ontstaat zelfacceptatie. Wij hoeven niet perfect te zijn. We hoeven het niet alleen te doen. We hoeven niet alles te kunnen. We kunnen ook niet alles. Het is genoeg dat Jezus ons vol liefde in zijn armen neemt. Meer dan ooit is dat wat we nodig hebben.

Ik wens u een goede voorbereiding op het Paasfeest en hoop u te ontmoeten tijdens onze online Paascyclus.

*Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra,
mede namens de collega's ds. Peter van Ool en ds. Hester Wouda*

DIGITALE PAASCYCLUS

Als alternatief voor de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is door de voorbereidingsgroep een boekje gemaakt met daarin de liturgie voor huisdiensten. Het thema is 'Licht dat terugkeert', met als rode draad schilderijen van Marc Chagall. De vieringen hebben een vereenvoudigde vorm, waarin teksten, liederen en eenvoudige rituelen elkaar afwisselen.

U kunt deze diensten samen met andere gemeenteleden vieren via Zoom of zelf thuis op het gebruikelijke tijdstip. Dit kan uiteraard ook op een ander moment. Volgt u de vieringen mee met Zoom, klik dan op de begintijd van de viering op de volgende link: <https://us02web.zoom.us/j/153870206?pwd=U2xOU3M1S1hQa0tGOU81RWVucG5Sdz09>. De

Meeting ID is: 153 870 206 en het wachtwoord (Password): licht.

Begintijden van de vieringen zijn:

- Witte Donderdag: donderdag 9 april, 19:30 uur
- Goede Vrijdag: vrijdag 10 april, 19:30 uur
- Stille Zaterdag: zaterdag 11 april, 21:30 uur

Volgt u deze liturgie zonder Zoom, dan kunt u de liederen en teksten thuis hardop lezen of in stilte overdenken. Bent u met zijn tweeën, dan kunt u dat bijvoorbeeld om en om doen. Wilt u de liederen zingen, dan vindt u de melodie van veel liederen op de website kerk lied.wiki.nl en op youtube.

Wij wensen u goede (thuis)diensten in deze Stille Week.

namens de voorbereidingscommissie,
Annemiek Boonstra en Hester Wouda

De liturgie van witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is te vinden in de bijlage bij deze digitale brief



VIER DE PAASDIENST ONLINE EN KOM DIGITAAL KOFFIE DRINKEN!

Voor eerste Paasdag zullen we voor het eerst een dienst vanuit de Gastkerk en Dorpskerk maken met film en geluid. Deze zal te downloaden zijn op zondag 12 april om 10:00 uur op beide websites. We zetten ons in om elementen uit beide kerken te verwerken, met muziek, orgelspel, een lezing, overdenking. Na Pasen zullen we dit experiment evalueren om te kijken hoe we hiermee verder gaan.

Wij hebben gemerkt dat de groep koffiedrinkers op Zoom iedere zondag groter wordt en dat vinden we heel fijn! We nodigen iedereen uit, ook wie nog niet geeft meegedaan, om het een keer te proberen! Van harte welkom om 11:00 uur via Zoom. Het is voor iedereen wennen om elkaar op deze manier te ontmoeten. Om te zorgen dat iedereen even aan het woord komt (kort) willen we proberen de eerste twintig minuten te gebruiken om een soort 'kring' rond te gaan. Vanwege de privacy komt de link voortaan alleen in de nieuwsbrief te staan en niet meer op de website. Komende zondag 12 april kan dat door om 11:00 uur op de volgende link te klikken:

<https://us02web.zoom.us/j/153870206?pwd=U2xOU3M1S1hQa0tGOU81RWWucG5Sdz09>.

De Meeting ID is: 153 870 206. Typ daarna het wachtwoord/ password in: licht.

Doe dit liefst vanaf een computer of laptop (telefoon werkt meestal minder goed). Er wordt gevraagd om ZOOM te downloaden. Doe dit en vul uw naam in als er om wordt gevraagd. Zet beeld en geluid aan (staat in de balk onderin het programma).

Annemiek Boonstra, Peter van Ool en Hester Wouda



AFKONDIGING OVERLIJDEN

Op 24 maart is dhr. Menco Niemeyer onverwacht overleden op een leeftijd van 63 jaar. Hij woonde sinds een paar jaar in het Zonnehuis en was lid van de Dorpskerk. Zijn beroepsmatige leven was hij cardioloog in Almelo en Groningen tot hij getroffen werd door een hersenbloeding. Menco Niemeyer hield van een goed gesprek en had in het Zonnehuis altijd een gevuld programma. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Collectedoelen Pasen 2020

De collectedoelen voor Witte Donderdag, Stille Zaterdag en Paaszondag staan hieronder vermeld. Er vinden (in ieder geval) tot 1 juni geen kerkdiensten plaats en daarom zijn er ook geen fysieke collecten. Echter de doelen waarvoor we collecteren behouden onze aandacht en zorg, zeker ook in deze moeilijke periode. Vandaar dat bij de doelen de bankrekeningnummers worden weergegeven waarop u uw gift kunt overmaken.



Donderdag 9 april - Witte Donderdag

1. Het doel van de **eerste collecte** is de **diaconie**. De centrale taak van de diaconie is in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen dichtbij als ver weg worden gesteund.

U kunt uw gift overmaken via NL 89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Hervormde Gemeente Zuidhorn) of NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

2. Het doel van de **tweede collecte** is de **Kerk(rentmeesters)**. Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente. De taak van het college van kerkrentmeesters is, in materieel opzicht, voorwaarden te scheppen op basis waarvan het kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooiën. Daarnaast heeft het college een taak ten aanzien van het in goede staat bewaren van het in en om het kerkgebouw aanwezige cultuuroed.

U kunt uw gift overmaken via NL 33 RABO 0375 8144 18 (Ned. Hervormde gem. Zuidhorn) of NL 56 RABO 0375 8044 98 (Geref. Kerk PKN Zuidhorn).

Zaterdag 11 april - Stille Zaterdag

Het is een goede traditie om op stille zaterdag het werk van **Amnesty International** met een gift te ondersteunen. De gezamenlijke diaconie steunt het werk van Amnesty International ook met een schrijfabonnement voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

U kunt uw gift overmaken via NL 45 TRIO 0198 1000 00 t.n.v. Amnesty International.

Zondag 12 april - Paaszondag

1. Het doel van de **eerste collecte** is **KIA Kinderen in de knel (India)**. In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten, omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw hulp kunnen jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

U kunt uw gift overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte.

2. Het doel van de **tweede collecte** is de **Kerk(rentmeesters)**. Ik verwijs u hiervoor naar wat geschreven is onder Witte Donderdag.

Bericht van de ZWO commissie



Afronden van de vastenactie voor het project SAVE

Tijdens de presentatie van ons project SAVE op zondag 1 maart zijn tijdens de kindernevendienst spaardoosjes uitgereikt. De "volwassenen" kregen een vastenkaart. Het was de bedoeling om na de vastenperiode, op Eerste Paasdag de doosjes en de vastenkaarten in te leveren tijdens de kerkdiensten. Nu er de afgelopen periode geen diensten geweest zijn en we ook op Paasdag niet samenkomen rijst de vraag, hoe we de actie met de spaardoosjes en de vastenkaarten afronden.

Spaardoosjes.

De spaardoosjes worden op een later tijdstip bijvoorbeeld tijdens het startweekend ingeleverd. Dit in overleg met de kindernevendienst en de predikanten. Na het uitreiken van de doosjes is er maar één kindernevendienst geweest en het project loopt nog meer dan twee jaar.

De vastenkaarten.

Het bedrag dat op de vastenkaart gespaard is aan het eind van de vastenperiode, kan overgemaakt worden op het gironummer van de diaconie onder vermelding "opbrengst vastenperiode voor het project SAVE".

Rekeningnr. diaconie Dorpskerk: NL 89 RABO 0375 8665 66.

Rekeningnr. diaconie Gastkerk: NL 22 RABO 0375 8245 10.

Ook als u geen vastenkaart heeft, is een gift uiteraard van harte welkom.

Op deze wijze steunen we ondanks de coronacrisis, toch de kinderen in de knel in India.

Namens de ZWO commissie,

Rien de Jonge

BID MET MIJ!

Als je, zoals in deze tijd, op andere manieren contact met elkaar moet houden in de gemeente, merk je hoezeer mensen meeleven en meedenken. Verschillende gemeenteleden gaven aan hoe belangrijk ze aandacht voor het gebed in deze tijd vonden. Daarom hebben we de link die we kregen toegestuurd hier bijgevoegd.

Probeer het maar!

<https://youtu.be/Wjh3ieKYIOk>



Welzijn en zorg / Anca project



In navolging van de overheidsmaatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus, zijn voorlopig alle activiteiten van de werkgroep Welzijn en Zorg in ieder geval tot en met 1 juni op een laag pitje gezet. In de loop van de komende weken zal duidelijk worden wat een en ander betekent voor de periode na 1 juni. Dan zullen we kijken hoe wij het Anca project continueren om de verbinding te leggen tussen jongeren en

kwetsbare ouderen in het Westerkwartier. In de tussentijd houden wij, als verhalenvangers, onze oren en ogen open voor de verhalen van jongeren die al iets doen rondom dit thema.

U kunt ons wél nog via de telefoon benaderen voor informatie en een eventuele doorverwijzing naar (kerkelijke) organisaties of initiatieven die in het Westerkwartier op het gebied van Welzijn en Zorg plaatsvinden.

Wij kunnen ons voorstellen dat het Coronavirus en alles wat het in onze wereld teweegbrengt allerlei levensvragen bij u oproept. Als u 50+ bent, eenzaam bent of met rouw te kampen hebt, dan zou het u kunnen ontlasten om met iemand deze levensvragen te bespreken.

U kunt dan altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer:
06-84 66 93 24

Jongeren Westerkwartier

Verhalenvangers en ideeën van jongeren uit het Westerkwartier Jongeren woonachtig in het Westerkwartier kunnen, tijdens de Corona-crisis, met de werkgroep Welzijn en Zorg van het Platform Kerken Westerkwartier hun verhalen en ervaringen delen. Heb jij iets kunnen betekenen voor een kwetsbare oudere in het Westerkwartier? Hetzij in je kerkelijke gemeente, via de diaconie of daarbuiten. Jij kunt met ons je ervaring delen, een inzicht, een ontdekking, een tip of een idee. Wat doet de situatie rondom het corona-virus met jou? Hoe gaan kwetsbare ouderen in het Westerkwartier om met angst en onzekerheid? Waar putten de kwetsbare ouderen vreugde en hoop uit? Hoe houden zij het vol? En jij, als jongere? Kun jij lessen trekken uit jouw ervaring met het helpen van kwetsbare ouderen? Laten wij ook, ondanks de corona-maatregelen, met elkaar verbonden blijven door onze verhalen te delen en onze ideeën aan elkaar kenbaar te maken! Inzendingen kunnen verzonden worden naar saskia@pkwhelpt.nl

PALMPASEN

Op zondag 5 april hebben we met een aantal gezinnen van de Gastkerk en de Dorpskerk gezamenlijk via zoom Palmpasen gevierd. Ontzettend leuk om te zien dat iedereen zijn best gedaan heeft om alle spulletjes bij elkaar te zoeken om de kinderen een palmpasestok te kunnen laten versieren! Het was een gezellig chaotisch samenzijn waarbij iedereen zijn mooi versierde stok tegen 11 uur ook nog aan de koffiedrinkers kon showen. Niet lang daarna werd er natuurlijk heerlijk gesnoept van het lekkers.

Femke Hoogstra



PAASCHALLENGE 2020:

'Wees niet bang!'

Datum: Zaterdag 11 april

Tijd : 20:30

Duur : 90 - 120 minuten

Vanwege de coronacrisis kan de PaasChallenge 2020 niet real-life doorgaan. Maar dit jaar is er een online PaasChallenge (JOP) waarmee je toch het verhaal van Pasen kunt beleven in een spel samen met andere jongeren. De deelnemers volgen Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Je speelt het spel met een team van huisgenoten (ieder wakker gezinslid mag meedoen). Je bent live verbonden met de andere teams. De leiding stuurt de deelnemers verschillende challenges: puzzels, creatieve en doe-opdrachten waarmee je punten kunt verdienen als je ze binnen de tijd uitvoert.

Onder zware omstandigheden zegt Jezus vaak tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is erg vreemd omdat er heel veel is om bang voor te zijn in Jezus' tijd: oorlog, onderdrukking, geweld, armoede, ziekte, dood, haat en honger. Genoeg om angstig, bezorgd of verdrietig van te worden. In dit paasspel ontdek je dat Jezus de angst niet weghaalt, maar hij geeft je iets nieuws, iets extra's. Jezus haalt je niet weg uit het gevaar maar hij geeft liefde,



hoop, rust, vertrouwen, geloof, moed om de situatie aan te kunnen. Of om andere mensen in dezelfde toestand iets te geven wat jij net van Jezus hebt ontvangen.

Durf jij het aan?! Geef je dan uiterlijk vrijdag 10 april op met jouw team (minimaal 2 leden) bij Kor Peter & Marijke Schaaphok op m.e.schaaphok@gmail.com

Extra: PaasChallenge Minecraft Edition

Ook leuk om te spelen, is de PaasChallenge Minecraft Edition. Deze kunnen kinderen en jongeren los van bovengenoemde PaasChallenge spelen. De PaasChallenge Minecraft Edition is gemaakt om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de wereld van het paasverhaal in een Minecraft omgeving. Je loopt rond in het Jeruzalem uit de tijd van Jezus: de tempel, paleizen van Herodes en Pilatus, de hof van Getsemané, de bovenzal en Golgotha. In die wereld los je 10 puzzels op die allemaal te maken hebben met een bijbelverhaal uit de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem. Aan het einde moet een belangrijke keuze gemaakt worden... Je vindt meer info

op: <https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/paaschallenge-2020-minecraft-edition/>

TEKENING EN KAARTENACTIE VAN DE JEUGD VOOR DE OUDEREN

Veel ouderen kunnen niet naar buiten en krijgen tijdens de Corona-crisis bijna geen bezoek, het zijn eenzame tijden.....

Daarom heeft de jeugd een tekeningen en kaartenactie gestart.

Het is hartverwarmend hoe hard er de afgelopen 2 weken door de jeugd is gewerkt, er zijn er over de 100 kaarten en tekeningen gemaakt.

Deze tekeningen en kaarten zijn allemaal rond gebracht.

Door deze actie hebben de kinderen de ouderen laten zien dat er aan hun gedacht wordt en dat ze niet vergeten worden.

Op de foto's een kleine greep uit alle kunstwerken.....



Vriendelijke groet, Peter Klamer en Marco Kooi (jeugdouders)

Zondagmiddag kwam ik van een fietstochtje thuis. Toen lag er een mooie groet/ tekening van de kerk, door kinderen gemaakt, in de bus. Ik was er ontroerd van. Wat lief. Hartelijk bedankt. *Een blij gemeentelid*

Een vuurtoren als teken van hoop

Hallo jongens en meisjes,

Met Pasen is er in de Dorpskerk meestal een bijzonder knutselproject. Dit jaar was dat het knutselen van een vuurtoren. Maar deze keer kunnen we niet in de kerk komen én vieren we Pasen met de Dorpskerk en de Gastkerk samen. Dus deze knutsel is voor alle kinderen! (ook voor alle volwassenen trouwens 😊). Print hiervoor de bijlage uit bij deze nieuwsbrief. Daar vind je ook nog een erg mooi lied dat ds. Annemiek geschreven heeft over een vuurtoren!



Een vuurtoren past wel bij Pasen, want Pasen is heeft feest van licht, van de opstanding. Het opstandingsverhaal van Jezus betekent dat er altijd een nieuw begin kan zijn. Het is mooi dat Pasen in de lente valt, omdat we dan om ons heen ook het nieuwe leven zien. Denk maar aan de lammetjes in de wei en de blaadjes die weer aan de bomen komen. We vieren dat het niet altijd donker blijft, zoals in de winter, maar dat het licht wordt. Jezus gaat van dood naar een nieuw leven. Pasen staat ook symbool voor een nieuw begin na een moeilijke periode. Eigenlijk is dat ook wel toepasselijk in deze tijd. We mogen weten dat er weer een einde zal komen aan deze tijd. Een einde aan de vreselijke verhalen over mensen die erg ziek zijn. Een einde aan deze tijd waarin iedereen thuis moet blijven en je niet met je vrienden en vriendinnen van school kunt spelen of afspreken.

Een vuurtoren geeft licht in het donker. Als er storm is op zee dan kunnen de schippers zien waar het land is. Het geeft je een soort ankerpunt. Ook als stormt het en is het donker, je weet toch in welke richting je moet varen. Als je de vuurtoren klaar hebt, kun je hem in je vensterbank zetten als een klein lichtje van hoop in deze tijd.

Hieronder vind je voor thuis een verhaal, een gebed en een liedje. Je kunt bijvoorbeeld eerst het verhaal bekijken op youtube, dan de vuurtoren knutselen en als je klaar bent het liedje beluisteren (of meezingen) en samen afsluiten met het gebed. Ouders hebben thuis vast ook wel een kinderbijbel, waaruit je het paasverhaal kunt lezen. Ten slotte nog een tip: bij de Nederlandse Bijbelgenootschap kun je in deze tijd gratis een Samenleesbijbel downloaden (www.bijbelgenootschap.nl).

Veel plezier en gezegende paasdagen!

Annemiek Boonstra en Hester Wouda



Verhaal: 'De Vuurtoren'

door Koos Meinderts & Annette Fienieg.
Over hoe een einde een nieuw begin kan zijn.
Hoe mooie dingen nooit verdwijnen. Er is een
voorleesverhaal van gemaakt voor jonge
kinderen. Je vindt het hier:

<https://www.youtube.com/watch?v=6KLdoga1h9s>



Gebed

Lieve God,
dank u voor de mooie dingen
voor de bloemen die gaan bloeien
voor een kaartje van oma
dat we spelen in de tuin of op straat.

We bidden voor alle mensen die ziek zijn.
voor alle mensen die alleen zijn,
voor wie ongerust is.

Geef hen hoop.
We bidden voor mensen die voor zieken
zorgen,
die bij hen blijven,
en die zorgen dat zij veilig zijn.
Geef ze kracht.

Wil ook bij ons zijn,
nu ook wij soms alleen zijn,
en we onze schoolvrienden en vriendinnen
moeten missen.
Straks kunnen we weer samen spelen,
want we horen bij elkaar.

God, dank u voor alle nieuwe kansen,
die we kregen telkens weer.
Dankuwel dat u er altijd voor ons bent.

Amen



Liedje: Van donker naar licht

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=D6LiRTqdmzY&feature=emb_logo



Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.

Geel van de zon
de warmte die je nodig hebt
het licht voor jou en mij,
het donker gaat voorbij.

Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.

Rood van de liefde
die mensen aan elkaar verbindt
die is oneindig groot
en sterker dan de dood.

Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.

Groen van de hoop
de muren vallen steen voor steen
We zien elkaar weer staan
een nieuwe tijd breekt aan.

Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.